

Veertigdagentijd 2018: Onvoorwaardelijke liefde

Het jaarthema van dit seizoen is gein. Gein is een heel leuk woord, maar het schuurt wat met de thematiek van de veertigdagentijd. Daarom gaan voor deze periode nog eens kijken waar het woord gein vandaan komt. Het is namelijk een Jiddisch woord dat zijn oorsprong vindt in het Hebreeuwse *chén*. *Chén* wordt vertaald als genade en zo kwam ik uit bij het thema 'onvoorwaardelijke liefde'. Dat is genade immers: de liefdevolle barmhartigheid waarmee de Eeuwige naar onze wereld kijkt en naar de mensen die daar wonen, naar ons.

Een paar jaar geleden hielden we vaak in de veertigdagentijd filmavonden. Meestal – niet altijd – waren ze een succes. Vandaar dat we het nog eens willen proberen. Er zijn drie films uitgezocht met die onvoorwaardelijke liefde als achtergrond.

Elke avond bestaat uit een vastenmaaltijd, een vesperdienst en een filmavond. Niemand is verplicht ze alle drie bij te wonen. Wie alleen naar de maaltijd wil, prima. Hetzelfde geldt voor wie alleen naar de vesperdienst of de filmavond wil. Voor maaltijd moet men zich van tevoren opgeven. Dat is nodig om te weten hoeveel eten er moet worden klaar gemaakt. Dan kan via een lijst in de kerk, maar telefonisch of via e-mail bij Freek Bakker, tel. 5761130; 06-13805668 of f.l.bakker51@hotmail.com.

28 februari

De eerste avond is in De Werf en Het Kruispunt, Schoolstraat 2:

18.00 uur: Vastenmaaltijd in De Werf

18.45 uur: Vesperdienst in Het Kruispunt: voorganger ds. Freek Bakker

19.30 uur: Film in De Werf: LA FAMILLE BÉLIER (Eric Lartigau, 2014).



Deze film gaat over een familie, twee ouders en twee kinderen, op platteland van Frankrijk. Niets aan de hand, behalve dat ze allemaal doof zijn behalve de dochter Paula. De muziekleraar ontdekt dat Paula heel mooi kan zingen. Maar haar ouders en haar broer begrijpen het allemaal niet zo goed. Ze hebben eng wantrouwen. Hoe gaat het verder?

6 maart

De tweede avond is in De Hoeksteen en De Dorpskerk, Kerkplein 1:

18.00 uur: Vastenmaaltijd in De Hoeksteen

18.45 uur: Vesperdienst in de Dorpskerk: voorganger ds. Bert Boter

19.30 uur: Film in De Werf: ADAM'S APPLES (Anders Thomas Jensen, 2005).



Deze film gaat over Ivan, de pastor van een kerk die bekend staat om de appelboom die erbij staat. Adam, een neo-nazi, die net uit de gevangenis ontslagen is, komt een tijd bij hem. Hij ontdekt dat Ivan nauwelijks weet wat zich in de werkelijkheid van het leven afspeelt en zich daardoor makkelijk voor het lapje laat houden. Dan ontdekt Adam het bijbelboek Job. Aan de hand van dat boek wil hij Ivan van zijn geloof afbrengen. Een heftige en intrigerende film.

22 maart

De derde avond is in het Bondsgebouw en de H. Laurentiuskerk, Leidseweg 100:

18.00 uur: Vastenmaaltijd in het Bondsgebouw

18.45 uur: Vesperdienst in de H. Laurentiuskerk: voorganger pw. Dirk Gudde

19.30 uur: Film in het Bondsgebouw: TROUBLED WATER (Erik Poppe, 2008).



Deze Noorse film gaat over een man die als kind veroordeeld is. Na zijn vrijlating vind hij een baan als kerkorganist. In de kerk ontmoet hij de predikante en haar zoon. Zijn zorgzaamheid ten opzichte van de jongen valt de moeder van het slachtoffer op. Van alles komt naar boven, vandaar 'troubled water', troebel water. Met andere woorden, een boeiende film over een schuldig verleden.

Informatie: Freek L. Bakker, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com, tel. 5761130, mob. 06-13805668.