

**Preek van pastoor Franken op 15 augustus 2021:
Hoogfeest van Maria ten hemelopneming.**

Als ik een doopje heb roep ik aan het eind alle kinderen bij elkaar, broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes van de dopeling.

We gaan in en kring staan. Ik geef ze allemaal een kaarsje.

Ik vraag de vader van de gedoopte de kaarsjes aan te steken met de doopkaars

Ik zeg: “Zoals de doopkaars nu licht verspreid mag hij/zij zelf later in zijn leven licht verspreiden.”

De kinderen staan met grote ogen in de vlammetjes te staren

en dan vraag ik: “Wat doe je nu met een kaarsje in de kerk?”

Niemand die het weet.

Zelfs de opa's en oma's weten het soms niet meer.

Ik zeg: “Dat kaarsje zet je bij Maria neer.

En je vraag iets moois voor je nieuwe broertje of nieuwe zusje.”

Ik kijk naar achteren naar de Mariakapel en ik zie heleboel kaarsjes bij Maria.

Waarom doen wij dat? Een kaarsje aansteken bij Maria?

Het is een gebed.

We hopen dat Maria een goed woordje doet. Een goed woordje bij God.

Dat hoeft je overigens niet alleen aan Maria te vragen: Niet alleen Maria doet een goed woordje. Alle heiligen doen dat.

En je mag geloven dat de mensen van wie je houdt. En die je zo mist.

Dat zij ook, als ze in de hemel zijn, een goed woordje bij God kunnen doen.

We blijven met elkaar verbonden

Er lopen namelijk duizenden onzichtbare lijntjes tussen hemel en aarde

Piet (niet zijn echte naam) komt bij Petrus aan de hemelpoort.

De man zegt: nou geloof ik toch dat ik dood ben. Klopt zegt Petrus.

Ga mee, we gaan film kijken. Hij komt in een bioscoop. De lichten worden gedimd.

En op een enorm scherm begint een film te draaien. Hij kijkt met een beker hemelse popcorn

in zijn hand. Eerst komen de namen van de belangrijkste acteurs in beeld. “Hé, de hoofdrolspeler heeft dezelfde naam als ik. Wat een toeval. Hé nu een scene over kinderen.

Een ruzie met een broertje in een zandbak. He, ik heb ook die ruzie gehad. Hij krijgt strafwerk

van zijn onderwijzer. Ik heb om dezelfde reden straf gehad. Wacht even, wacht even de film gaat over mij. Ik zit naar een film over mijn eigen leven te kijken.”

Na afloop pikt hij een traantje weg en zegt: Nooit geweten dat er zoveel van me gehouden werd. Nooit geweten dat ik zoveel hulp van jullie kreeg. Nooit geweten dat ik zo veel geleerd heb.

Ja zegt Petrus: “Er is werk aan de winkel.”

“Werk? Ik dacht dat ik hier eindelijk mocht rusten.”

Petrus zegt: “Je hebt zoveel geleerd. Je kunt nu anderen helpen.”

En Piet ziet dat er duizenden lijntjes naar de aarde lopen,

Duizenden, nee miljoenen onzichtbare lijntjes.

“Dit is het netwerk van de goede ingevingen”, zegt Petrus.

ZO kun je ingevingen naar aarde sturen, naar de mensen die je achtergelaten hebt.

We blijven met elkaar verbonden
Er lopen miljoenen onzichtbare lijntjes tussen hemel en aarde
Dezelfde gedachte kom ik soms tegen na een overlijden
Ja, zegt de familie: Zij kijkt van boven naar ons en zorgt voor ons.
Een heel menselijk gevoel.

Duizenden onzichtbare lijntjes tussen hemel en aarde? Is dat zo?
Ja dat geloof ik met heel mijn hart
Want onze dierbaren leven nog.
Als je echt van iemand houdt,
dan houdt dat nooit op.
Zelfs niet met de dood.

Liefde, liefde zegt; voor mij ben je niet dood. Voor mij zul je nooit dood zijn
Voor mij, in mij, blijf je leven, altijd.
Hier, In mijn hart leef je voor altijd.

Als God liefde is, het fundament waarop het katholiek geloof gebouwd is, zegt Hij dat ook:
Voor mij, in mij, blijf je leven, altijd.

En het omgekeerde is natuurlijk ook zo.
Wij leven ook in het hart van onze dierbaren.
Die zijn ons niet opeens vergeten nu ze bij God zijn.
Ze houden nog steeds van ons.
Ze doen een goed woordje voor ons .
We zijn door miljoenen onzichtbare lijntjes met elkaar verbonden.

Ook Maria is door miljoenen onzichtbare lijntjes met ons verbonden
Maria, de aardse moeder van Jezus, is al bijna 2000 jaar dood.
Vandaag gedenken wij ze: is niet dood!
Ze wordt ten hemel opgenomen. Ze leeft daar nu in de hemel,

En daarom steken vandaag miljoenen mensen over de hele wereld een kaarsje bij haar op
Al die kaarsjes geloven dat ze nog steeds leeft, dat ze nog steeds ons helpt, dat er inderdaad
miljoenen lijntjes tussen hemel en aarde lopen

Als er één is die we kunnen vragen een goed woordje voor ons te doen is het Maria

Wij kunnen die hulp hard gebruiken.
Het leven is knap ingewikkeld soms

Aarzel alsjeblieft niet om de komende tijd haar voorspraak te vragen.
Dat is het mooie van het geloof: We hoeven niet alles alleen te doen.
We hoeven niet alles zelf op te lossen.
Er lopen miljoenen onzichtbare lijntjes tussen hemel en aarde.